

Eerst een woordje van dank aan het Gemeentebestuur omdat we hier in het nieuwe 'Frijthoutpark' een geboorteboom mogen planten. Alhoewelwe ook gelukkig waren met de speeltuin, achter het sportpark maar hopelijk groeien de geboortebomen hier beter!

Beste ouders,

Beste kinderen,

Beste Sympathisanten,

Beste Burgemeester en Schepenen en Raadsleden,

Het planten van een geboorteboom staat al sinds jaar en dag bekend als symbool van een lang en gelukkig leven. Veel mensen koesteren de romantische gedachte dat er ergens een boom staat die net zo oud is als zij.

Aan iedereen hier aanwezig, maar speciaal aan de ouders van de feestelingen willen we zeggen dat voor de Gezinsbond deze geboorteboom een wensboom is. Wij willen er de wens mee symboliseren dat kinderen mogen opgroeien in een gezonde en groene wereld. De geboorteboom laat ons tevens nadenken over waar we naar toe willen met het milieu. Nadenken..... ook over wat wij kunnen doen voor een toekomst waarin de kwaliteit van het leven van onze kinderen voorop staat.

Voor de gezinsbond zijn kinderen de norm!

Een kindnorm is een goede maatstaf bij het uitwerken van een gezinsvriendelijke samenleving. Een samenleving die uitgebouwd wordt op een maat die ook voor kinderen goed is, is ook een goede samenleving voor andere zwakkere groepen en eigenlijk voor iedereen.

Aan Lisa, Stef, Vince, Oscar, Nomi, Olivia, Tuur, Alexis, Lise, Sien, Stan, Robbe, Ella – June, Alexander, Dries, Felix en Alixe willen we zeggen dat

we jullie alle goeds in het leven wensen. Zeg maar ja tegen het leven, het is echt de moeite waard.

En als het wat moeilijker gaat, grijp dan maar naar de handen van je mama en je papa, die weten wel raad.

In een bekend boek over 'geluk' lezen we dat je het grootste geluk krijgt van een ander. Wij wensen jullie dat je die andere mogen tegenkomen. Verder in dat boek staat dat je focussen op vrijheid, levenskwaliteit en vertrouwen een grotere invloed op geluk hebben dan je focussen op geld. Wij wensen jullie die vrijheid, levenskwaliteit en vertrouwen. Om gelukkig te zijn, moet je genieten van wat je hebt en wij wensen jullie dat je daarvan kunt genieten. Gevoelens van vreugde, trots, verbondenheid, liefde en tevredenheid zijn hoofdingrediënten van een gelukkig leven. Wij wensen jullie dat je deze gevoelens ontzettend vaak mag ervaren.

Wens je mama en papa een dikke proficiat en pak ze maar eens goed vast in onze plaats,

Een dikke knuffel

vanwege de bestuursleden en leden van de Gezinsbond!